

## **ΜΠΟΡΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;**

Με την ιδιότητα μου της Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, του πρώτου Σωματίου, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με βασικούς στόχους την προώθηση της Διαμεσολάβησης και την προάσπιση των συμφερόντων των Διαμεσολαβητών, χαιρετίζω θερμά συγχάιροντας τους, τον κύριο Νικόλαο Μπορνόζι και την κυρία Όλγα Μπορνόζι, για την διοργάνωση -μεταξύ άλλων- με την ιδιότητα τους των νόμιμων εκπροσώπων της Capital Link, 12 Συνεδρίων ετησίως με ποικίλα θέματα, που άπτονται της οικονομικής επικαιρότητας και άλλων ζωτικών θεμάτων.

Μετά από σχετική Πρόσκληση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ έχει την τιμή και την χαρά να είναι –όπως και στο παρόν Forum– μεταξύ των υποστηρικτών της εκάστοτε εκδήλωσης.

Το θέμα του φετινού 12<sup>ου</sup> ετήσιου Capital Link Sustainability Forum, που είναι κατά πόσον «Μπορεί η Βιωσιμότητα να υπερισχύσει της Γεωπολιτικής;», αποτελεί μια πρόσκληση, που μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα σπουδαίο ερώτημα και μας δίνει τροφή για σκέψη.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικά σημαντική, δίνοντας την ευχέρεια να συναποκομίσει σημαντικά και ποικίλα οφέλη εξ αυτής. Το γεγονός, δηλαδή, ότι αποτελεί ενεργειακή πύλη για την νοτιοανατολική και την κεντρική Ευρώπη, ευρισκόμενη μεταξύ τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, μπορεί να καταστήσει την χώρα μας ένα αξιόλογο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο και την κύρια πύλη διακίνησης εμπορευμάτων και αγαθών.

Ειδικότερα δε στην σημερινή συγκυρία όπου το Αιγαίο αποτελεί -εκτός από τα ελεγχόμενα από την Τουρκία Δαρδανέλλια- τον μοναδικό δίαυλο για το εμπόριο – και όχι μόνο– της Ρωσίας, η χώρα μας -αξιοποιώντας την γεωπολιτική θέση της- μπορεί να επιτύχει πολλά και για αυτό μπορεί εύκολα να γίνει «ένα μήλο της έριδος».

Το πως θα αξιοποιηθεί η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας είναι κυρίως θέμα πολιτικών αποφάσεων, δράσεων και ενεργειών.

Ας μην ασχοληθούμε περαιτέρω εδώ με αυτή την όψη του νομίσματος, αλλά με εκείνη που αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Είναι αρκετή για να της προσδώσει οικονομικά οφέλη; Η απάντηση είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που θα ιδρύσουν Έλληνες και αλλοδαποί επενδυτές στην Ελλάδα, για να ωφεληθούν από την γεωπολιτική θέση της.

Τι είναι, όμως, η βιωσιμότητα (η αειφορία); Είναι ένα πρότυπο παραγωγής, το οποίο στοχεύει στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, τόσο για τον Άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο μέλλον.

Βασικό της στοιχείο είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών και πρώτης ύλης, που δαπανήθηκε για να επιτευχθεί η παραγωγή. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση).

Σύμφωνα με τον ορισμό, που έχει δώσει η Παγκόσμια Τράπεζα, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική ανάλυση, που θα ενδυναμώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και καλλίτερα διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας (World Bank, 1992).

Να σημειωθεί ότι απαραίτητο στοιχείο της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα επίλυσης με τον πιο αποτελεσματικό, αλλά και τον ταχύτερο και ολιγότερο δαπανηρό τρόπο, των όποιων διενέξεων προκύψουν είτε με το Κράτος ή τους Οικονομικούς Φορείς, αλλά και με τους ιδιώτες προμηθευτές ή πελάτες τους. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν αποτελεσματικά οι Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών (ADR), με προεξάρχουσα θέση εκείνη της Διαμεσολάβησης.

Διαπιστώνουμε έτσι ότι η βιωσιμότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητες, βασικές και ουσιαστικές παράμετροι της προσοδοφόρου εκμετάλλευσης της γεωπολιτικής και -εάν έπρεπε να επιλέξει κανείς- θα απαντούσε ότι ναι, η βιωσιμότητα υπερτερεί της γεωπολιτικής, η οποία, χωρίς βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, πιθανόν -σε ακραίες περιπτώσεις- να αποβαίνει δώρον άδωρον

Κατερίνα Κωτσάκη

---